

RAND ROND - HERNE - 5 KM

okra
trefpunt ss*

Gegevens:

Afstand: 5 km

Parking: ja aan het startpunt

Bewegwijzerd:

- Van augustus tot eind september

Startpunt:

Sporthal Hernekouter

Hernekouter 1

1540 Herne

View on mobile



Beek
voor jou!

Routebeschrijving:

Vertrek aan de parking van de sporthal Hernekouter, vertrek aan het punt met de vermelding 'loopomloop'. Ga van de parking linksaf naar de **Hernekouterstraat**, draai rechtsaf, vervolg de Hernekouter naar **Groeneboom**. Ga naar links naar de **Scherpstraat**, neem de eerste straat rechts de **Boesmolenstraat**. Vervolg de Boesmolenstraat aan het water zie je aan je linkerkant de Boesmolen. Ga over de brug en vervolg de Boesmolenstraat. Sla rechtsaf naar de **Gessereyendries**, steek de Ninoofsesteenweg over en vervolg naar de **Bloemendaelstraat**. Sla rechtsaf naar de **Scheibekstraat**. Sla rechtsaf naar de **Kapellestraat**. Vervolg op de Kapellestraat en sla linksaf naar het **Oud Klooster**. Sla linksaf op een boswegel en vervolg deze om naar de **Processiestraat** te wandelen. Op je rechterkant zie je de landschapskubus. Vervolg de Processiestraat. Links zie je de kapel van Aerebeek. Vervolg op de **Aerebeekstraat** rechtdoor. Draai rechtsaf mee naar de **Lindestraat**. Aan uw rechterkant zie je de Sint Pieter en Paulus kerk. Vervolg de weg rechtdoor op **Centrum**. Steek de Ninoofsesteenweg over en neem aan je rechterkant de eerste wandelwegel (voor de supportersclub KFC Herne). Vervolg deze tot aan de **Rendries**. Sla rechtsaf naar de Rendries. Sla linksaf naar de **Stationsstraat**. Vervolg de Stationsstraat en sla linksaf naar de **Oude Stationsstraat**. Je wandelt langs B&B Wisteria. Volg de Stationsstraat sla rechtsaf naar de **Hernekouter**. Je komt terug bij het startpunt.

Te zien onderweg:

1



De Boesmolen

Was vroeger eigendom van de Kartuziers. Samen met 8 andere watermolens getuigt hij van de intense graanteelt in de Markvallei. De Boesmolen werd ooit nog de Bosmolen genoemd wat veronderstelt dat de omgeving zeer bebost moet zijn geweest. Hij werd verwoest in 1660 tijdens de godsdienstenoorlogen. Hij bleef in werking tot 1963. Het rad werd gerestaureerd in 2004.

2



Het Kartuizerklooster

Is opgericht in 1314, dit is het oudste karthuizerklooster in de Nederlanden. Vandaag blijven enkel het gastenkwartier en de tiendenschuur over. In de nis boven de ingang bevindt zich het beeld van de heilige Bruno, stichter van de Orde.

3



Kubus Pieter

Opgetrokken in 2016 in Amerikaanse Den en vernoemd naar de beroemde schilder Pieter Breugel. De Kubus is beschermd erfgoed.

4



Sint Pieter en Pauluskerk

Dateert uit de 12de en 13de eeuw. De kerk is opgetrokken in massieve steenblokken uit de nabijgelegen steengroeve te Mark. Oorspronkelijk is de kerk gebouwd in Romaanse stijl, later in Scheldegothiek. Na restauratie in 1598 en 1822 werd ze herbouwd in 1924. De toren is 53 jaar oud.

Volg de OKRA-



Ontdek meer Rand Rond wandelingen op onze website <https://www.randrondwandelingen.com> of via onze facebookpagina <https://www.facebook.com/randrondwandelingen>

Meer info: brussel@okra.be - 02 244 28 91

